

Protestantse gemeente het Trefpunt

Orde voor de viering
van de 24^e zondag van Pinksteren
op 3 november 2024

Beraadsdienst
ochtendgebed, gemeenteberaad, lofprijzing



voorganger: ds. Ad Alblas
organist: Addy Alberts

Welkom en mededelingen

aansteken van de Tafelkaars en de vredeskaars

TOEWIJDING

Zingen: Lied 276: 1 en 2

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.

Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

Inleiding: 'een ballonnetje oplaten'

Zingen: Lied 276: 3

Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

OCHTENDGEBED

We gaan staan, op aangeven van de voorganger

Stilte

Voorganger: de Heer is met u!

Allen: ook met u is de Heer

Morgengebed uit *Sytse de Vries, Zolang wij ademhalen, p16*

Kyrielied: *Een vogel is er thuis, nr. 207 melodie Lied 657, 'zolang wij ademhalen'*

Gemaakt bij 40 jaar ZOA (hulp aan mensen in Zuidoost-Azië)

Een lange rij van mensen,
bij duizenden gevlucht
naar verre vreemde grenzen,
naar veiligheid en rust.
Een leeg gezicht gaat leven
van man en vrouw en kind
waar noodhulp wordt gegeven,
Gods lange adem wint.

Bij rampen en conflicten,
bij pijn een sprankje hoop
met tenten, dekens, voedsel,
als een infuus in nood.
Zal ooit fragiele vrede
bestaan door overleg?
is ooit het leed geleden?
God, geef een nieuwe weg.

Geschiedenis van mensen
zo vaak geschiedenis
van wreedheid en ellende,
Heer, mensenliefde is
vervulling van uw opdracht,
vertaling van uw woord,
waar via hulp en opvang
U zelf voor mensen zorgt.

Hun tranen zijn gestorven,
maar U hebt ze geteld,
al wat is omgezworven,
hebt U te boek gesteld.
Ontheemden, vluchtelingen,
ze blijven nog bestaan.
We bidden om ontferming,
Heer God, blijf met ons gaan.

DE SCHRIFTEN

Epistellezing: 1 Korintiërs 13: 1-7 *Bijbel Gewone Taal*

Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen.

Als je geen liefde hebt voor anderen, betekenen je woorden niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo'n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen.

Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet, zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen. Zelfs al sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak.

Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.

Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.

Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.

Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.

Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden.

Bezinning

Zingen: Lied 972: 1 en 2

Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijn,
bij woord en water, brood en wijn,
waar alles ons een dag voorspelt
dat hel en dood zijn neergeveld.

Ons leven zal geborgen zijn
en eenmaal zal het morgen zijn,
als helder licht ons overstraalt;
een Davidsster die nooit meer daalt.

GEMEENTEBERAAD

Toelichting door Victor Bruins Slot

Verslag Verkenningsronde door Ad Alblas

Bespreking van het verslag in groepen door allen

Afronding en voortgang door Victor Bruins Slot

LOFPRIJZING

Aanmoediging

Zingen: Lied 150a

Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Eindgebed, afgesloten met het Onze Vader

Slotzang: Lied 868: 1 en 2

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam, psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Zending en zegen

3x amen

Inzameling van de gaven

De 1^e collecte is voor de diaconie en de 2e voor Rwanda
(Kerk in Actie)

De bekende busjes staan op de tafel bij de uitgang van de
kerkzaal. U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van
de Diaconie

Protestantse gemeente Bennebroek,

NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 3 november 2024.